



Imaam Ahmed Ibn Shoe'ayb An-Nesaa`ie

Zijn geboorte en afkomst

Shaychoel-Islaam, al-Haafiedh, al-Iemaam. Hij is Ahmed bin Shoe'ayb bin Alie bin Sienaan bin Bahr bin Dienaar, en zijn koenja is Aboe Abdur-Rahmaan. Hij was een van de inwoners van Khoerasaan en een onthouder van ahadieth, de auteur van het beroemde boek 'Soenan an-Nesaa`ie'.

Hij werd geboren in 215NH in Nisaa, een stad van Khorasaan, vandaar dat hij bekend staat als an-Nesaa`ie of an-Naswie.

Zijn zoektocht naar kennis

Hij reisde naar Khoerasaan, 'Iraq, Hiedjaaz, Egypte en het Arabisch Schiereiland en andere landen om kennis te zoeken van hadieth. Hij vestigde zich in Egypte voor het grootste deel van zijn leven. Later in zijn leven verhuisde hij naar Dimashq (Damascus) en vanuit daar verhuisde hij voor nog een laatste keer, en dit keer naar Falastien (Palestina).

Zijn Leraren en Degenen van Wie hij heeft Overgeleverd

- Imaam al-Boechaarie
- Imaam Aboe Dawoed
- Qoetaibah bin Sa'ied
- Ishaq ibn Rahawaih
- Alie bin Hudjar
- Mohammed bin Bishaar
- Hishaam bin A'maar
- Iesaa bin Zagbah
- Mohammed bin Nasr al-Marwazie
- Aboe Karayyab
- Soewaid bin Nasr Shahdhaan

Tevens leerde hij ahadieth van vele andere van zulke pilaren van kennis...

Hij vermeldt over zichzelf dathij in 230NH, toen hij 15 jaar oud was, hij naar Iemaam Qoetaibah reisde en 1 jaar en 2 maanden bij hem bleef.

Zijn Studenten en Degenen Die van hem hebben Overgeleverd

- Aboe Bishr ad-Daulaabee
- Aboe Alie Hussain bin Mohammed Niesaaboerie Hamzah Kinaanie
- Aboe Abdullaah bin Ahmed bin Hanbal
- Ibn 'Adiyy
- Hassaan bin Hadhrah as-Suyoetie
- Aboe Sa'ied bin al-A'raabie
- Ibn Jausaa
- Aboe Bakr ibn as-Soennie
- Aboe Yoenoos
- Al-Uqailie
- Abul-Qaasim at-Tabaraanie
- Ibn al-Akhram
- Aboe 'Awaanah
- Mohammed bin Moe'awiyah bin Ahmar Andaloesie
- Hassaan bin Rashieq
- Mohammed bin Abdullaah bin Haywiyyah
- At-Tahaawie

En vele anderen.

De Prijzingen van de Geleerden voor Imaam an-Nesaa`ie

Al-Haafiedh Ibn Hadjr heeft gezegd:

“Al-Haafiedh (de instandhouder/onhouder).”

Iemaam as-Soeyoetie heeft gezegd:

“Al-Qadie (de rechter), al-Imaam, al-Haafiedh, Shaychoel-Islaam, de sterke instandhouder, een beroemde geleerde.”

Iemaam ad-Daaraqoetnie heeft gezegd:

“Aboe Bakr ibn al-Haddaad ash-Shaafi'ie was een geleerde van hadieth, en hij leverde nooit een hadieth over van iemand anders dan van Imaam an-Nesaa`ie, en hij zei daarover: “Ik heb hem tot een bewijs gemaakt tussen mij en Allaah.””

Al-Haafiedh adh-Dhahabie vermeldt dat hij een erg knappe man was, zelfs op een hoge leeftijd, en hij had een rode kleur in zijn gezicht. Hij was altijd goed gekleed. Hij had vier vrouwen en hij bezocht hen allemaal wanneer hun tijd kwam. Hij at altijd een hoop grote kippen die hij zelf verzorgde in zijn huis, en het is overgeleverd dat hij een zeer elegante eter was.

Ahmed bin Nasr heeft gezegd:

“De dingen waarvoor Imaam an-Nesaa`ie geduld op kon brengen... Wie anders behalve hem kan zo`n geduld hebben?”

al-Haafiedh adh-Dhahabie heeft gezegd:

“Hij was uniek in kennis, in vroomheid en in het kennen van de kettingen (van overlevertaars).”

Al-Haafiedh Mohammed bin Moezaffar heeft gezegd:

“Ik hoorde van mijn leraren in Egypte, zij zouden dag en nacht getuigen voor Imaam an-Nesaa`ie`s aanbidding voor Allaah.”

De Haafiedh van Khorasaan Aboe Alie Niesaaboerie heeft gezegd:

“De Imaam van hadieth, zonder enige concurrentie, Imaam Aboe Abdur-Rahmaan leverde ahadieth aan ons over.”

Al-Haafiedh adh-Dhahabie heeft gezegd:

“Hij was een grotere jurist dan alle andere Shaychs van Egypte en hij had meer kennis betreffende hadieth en hun overlevertaars.”

Imaam adh-Dhahabie heeft tevens gezegd:

“Hij was een grotere onthouder dan Moslim bin al-Hadjaadj.”

Imaam al-Haakim heeft gezegd:

“Imaam an-Nesaa`ie was een grotere Faqieh dan de Shaychs van Egypte van zijn tijd. Hij was bekend met de authentieke en vastgestelde overleveringen en de overlevertaars en hij verwees naar zijn boek en noemde het ‘as-Sahieh’.”

Aboe 'Adoellaah bin Mandah heeft gezegd:

“Er zijn vier mensen die de authentieke van de zwakke, en de foute van de correcte (ahadieth) afscheidde: al-Boechaarie, Moslim en na hen Aboe Dawoed en an-Nesaa`ie.”

Aboe 'Alie heeft gezegd:

“Ik zag vier Imaams van hadieth in de landen die ik bezocht heb, de twee in Niesaaboer; Mohammed bin Ishaq en Ibraahiem bin Abie Talib, in Egypte; Aboe Abdur-Rahmaan an-Nesaa`ie, en in al-Ahwaaz; 'Abdaan.”

Aboe 'Alie heeft ook gezegd:

“Hij was de Imaam van de Moslims.” Hij zei tevens: “Hij was de Imaam van Hadieth zonder enige concurrentie.”

Aboe Sa`ied bin Yoenoos schrijft in zijn ‘at-Taariech`:

“Nesaa`ie, de Imaam van hadieth, instandhouder van hadieth, betrouwbaar (thiqah) en standvastig. Hij verliet Egypte in 302NH en stierf in Falastien in 303NH.” In de stad Ramalah.

Imaam Daaraqoetnie heeft gezegd:

“Imaam an-Nesaa`ie was groter dan alle andere bekende geleerden van hadieth in zijn tijd.”

Ibn 'Adiyy heeft gezegd:

“Ik hoorde zowel Masoer Faqiehah als Aghmed bin Mohammed bin Salamah at-Tahaawie zeggen: “Aboe Abdur-Rahmaan an-Nesaa`ie was een Imaam van de Moslims van onder de Imaams.”

Imaam Ibn Kethier heeft gezegd:

“De Imaam van zijn tijd, hij overtrof alle geleerden en mensen van zijn tijd.”

Ibn Taahier heeft gezegd:

“Ik vroeg Sa`ad bin Alie Zinjaanie betreffende een man en hij verifieerde hem en prijsde hem aan. Ik zei: “Imaam an-Nesaa`ie heeft gezegd dat hij zwak is.” Hij antwoordde: “Mijn zoon, de voorwaarden van Imaam Aboe Abdur-Rahmaan (an-Nesaa`ie) zijn zelfs nog strikter dan die van Imaam al-Boechaarie en Moslim.””

Zijn Werken

- As-Soenan al-Koebraa. Dit was het eerste werk van Imaam an-Nesaa`ie waarin hij voornamelijk authentieke ahadieth verwerkte maar ook enkele ahadieth met defecten. De Heerser van die tijd vroeg hem of alle ahadieth in dit boek authentiek waren, waarop Imaam an-Nesaa`ie antwoordde: “Nee.” De Heerser vroeg hem om de onauthenticke ahadieth eruit te halen. Nadat hij dat had gedaan, stelde hij een ander boek samen.
- Al-Moedjtaba Min as-Soenan al-Koebraa. Ook bekend als ‘As-Soenan as-Soeghrra’ of ‘As-Soenan al-Moedjtaba’. Het boek dat wij kennen als ‘Soenan an-Nesaa`ie’.
- Khasaa`is 'Alie
- Moesnad 'Alie
- Moesnad Maalik
- Fadhal as-Sahaabah
- Kitaab at-Tamiez
- Kitaab adh-Dhu`afaa Wal-Matroekien
- Kitaab al-Ikhwaat
- Moesnad Mansoer bin Dharaan
- Mashaychs an-Nesaa`ie
- Maa Aghrab Shoe`bah Ala Soefyaan Wa Soefyaan Ala Shoe`bah
- Asmaa ar-Rawaah
- Manaasik al-Hadj
- Kitaab al-Djarh Wat-Ta`diel
- Tasmiiyah Fuqaha al-Amsaar Minas-Sahaabah Fiman Ba`doehoem
- At-Tabaqaat
- Tasmiiyah Min Lam Yaroe Anhoe Ghair Rajoel Waahied

Zijn Soenan

Imaam Ibn Kethier heeft gezegd:

“Hij schreef zijn boeken gebruikmakend van een groot geheugen, standvastigheid in het begrip, oprechtheid, eerlijkheid en kennis.”

Aboe 'Alie al-Haafiedh heeft gezegd:

“Imaam an-Nesaa`ie stelde meer voorwaarden voor zijn boek dan dat Imaam Moslim heeft gesteld voor zijn boek.”

Uitleggingen van Zijn Soenan

- Sharh Soenan an-Nesaa`ie, door Allaamah Siraadj-ud-Dien ibn al-Mulaqin
- Sharh Soenan an-Nesaa`ie, door Allaamah Sindie
- Zaahier ar-Ribaa Alal-Moedjtaba, door Allaamah Jalaal-ud-Dien as-Soeyoetie

En nog enkele anderen

Zijn Dood

Hij participeerde in de Djihaad met de Amier van Egypte met dapperheid, en volgens de Soenah bood hij losgeld aan om de Moslimkrijgsgevangenen vrij te kopen, en zulke gebeurtenissen over hem waren welbekend en de mensen wisten ervan. Hij bleef wel altijd weg van de bijeenkomsten van de heerser.

Hij leefde een leven van vrede. Aan het einde van zijn leven werd hij in Dimaashq vermoord door de Khawaaridj.

De geleerden verschillen van mening betreffende de plek waar hij begraven is. Sommigen zeggen dat hij naar Ramalah in Falastien genomen is, en vanuit daar naar Bait al-Maqdas waar hij begraven is. Sommigen zeggen dat hij begraven is in Mekka tussen Safaa en Marwah. Imaam ad-Daaraqoetnie en Allaamah al-Moendhirie hebben beide mogelijkheden vermeld, maar concludeerden beide dat hij begraven is in Ramalah.

Hij stierf in de maand Sha'baan van het jaar 303NH.

Mede mogelijk gemaakt door SP

Bron: Verschillende boeken zoals “Al-Bidaayah wan-Niehaayah” van Ibn Kethier, “Tahdieb at-Tahdieb” en “Taqrieab at-Tahdieb” van Ibn Hadjr, “Tadhkirratoel-Hoeffaadh” van Adh-Dhahabie en anderen.